





Kom Max en Lena,
ik rijd eerst, dan komt Max
daarna Lena en papa rijdt als laatste.
Jullie blijven achter elkaar
en als we aan een kruispunt
komen, stappen we af
en dan steken we pas over.

1 september...



Bij de gemachtigde opzichter.

Dag,
mevrouw.



Dag kinderen,
ik zie dat jullie ook een
armband hebben.

Ja maar die heeft maar
1 kleur, die van u heeft
3 kleuren: rood, geel en zwart.



Ja, en mijn jas
is oranje, zo kan
iedereen mij
goed zien!



Is iedereen afgestapt? Netjes op de stoep blijven
wachten. Ik ga naar het midden van de weg en als ik
teken doe, mogen jullie oversteken.

OK,
kom maar!



